

Ankergemeente:

Een lerende gemeente



Kerkelijk centrum
'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA
Nieuwegein.
☎ 030-606 42 88



Een lerende gemeente

Leren is een leven lang groeien in geloof, hoop en liefde.

Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen... Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. (Ef. 4:14,15)

Leren groeien in geloof

Groeien in geloof: van kennis naar relatie, waarbij:

- Ieder zijn/haar eigen leercurve heeft
- We verschillen accepteren
- We elkaar motiveren en helpen
- We niet (eerst) alles hoeven te begrijpen



Leren groeien in geloof

Groeien in geloof = leven met Gods woorden en geboden en deze overdragen

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. (Deut. 6:4-7)

Leren groeien in hoop

Groeien in hoop = vertrouwen op de belofte (Hebr. 6: 11-20)

(Hebr. 6:18b-19a) Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.

We zijn niet optimistisch, niet pessimistisch maar hoopvol

Leren groeien in liefde

We willen ons toewijden aan God om te groeien in liefde tot Hem, tot elkaar en tot mensen en de wereld om ons heen.

1 Kor 13:13 'Ons resten geloof hoop en liefde, deze drie maar de grootste daarvan is de liefde'.

Hoe we leren

- In de gemeente willen we levenslang leren, door te 'onderzoeken wat de wil van de Heer is' (Ef. 5:10):
 - Luisteren naar God
 - Antwoorden zoeken op actuele vragen
 - Elkaar (en jezelf) bevragen
 - Elkaar (en jezelf) tijd en ruimte geven
 - Verschillen accepteren

Hoe we leren – de praktijk

- In de diensten op zondag met elkaar God aanbidden, luisteren naar het Woord, bidden en ons laten bemoedigen door sacramenten van de doop en het avondmaal.
- Als ouderen een medeleerling én een voorbeeld zijn voor de jeugd
- In de kindernevendienst en op de catechese (geloof, gebod, gebed)
- Door mee te doen in de kringen
- Door het volgen van cursussen
 - (Youth) Alpha cursus, Marriage course, Opgroeicursus