

Ankergemeente:

Een dienende gemeente



Kerkelijk centrum
'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA
Nieuwegein.
☎ 030-606 42 88



Een dienende gemeente

Dienen is een levenshouding gericht op God, de gemeente en op de ander, gekenmerkt door liefde en betrokkenheid.

*Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.
(Mat. 22:37)*

Heb uw naaste lief als uzelf. (Mat. 22:39)

Laten we voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten (Gal. 6:10)

Dienen als levenshouding

- Dienen = jezelf geven
- Gebed
- Liefdevol oog en open oor
- Tijd en energie
- Talenten en vaardigheden
- Geld en middelen

Dienen als levenshouding

- Dienen = dienen én gediend willen zijn
- Vrijmoedig vragen
- Vrijmoedig aanbieden
- Vrijmoedig ontvangen
- Vrijmoedig geven

De gemeente dienen

- Dienen = het lichaam op aarde zijn van ons Hoofd Christus, die in de hemel is
- Onze gemeentestructuur geeft handen en voeten aan dit lichaam.
- Iedereen mag de gaven die hij of zij van de Heilige Geest heeft ontvangen, ontdekken, ontwikkelen en inzetten.



De ander dienen

- Dienen = liefhebben (met Christus als voorbeeld)
- We hebben oog voor elkaar, we leren van elkaar en we zijn gastvrij naar elkaar en anderen
- We willen een veilige Ankergemeente zijn voor iedereen
- We proberen vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de samenleving

Hoe we dienen

- Door gebed
- In de kringen
- Door onze collecte-gaven
- Door ons in te zetten in de gemeente, al naar gelang onze gaven en talenten
- Door ons in te zetten voor Nieuwegein:
 - Week van Gebed Nieuwegein, Diaconaal overleg Nieuwegein, Cross Culture Nieuwegein, Voedselbank, Kerstpakketen.
- Door ons in te zetten voor de wereld:
 - DK+, missie-Azie en Malawi, OpenDoors, etc.