

ZACHARIA

Kern

Zacharia profeteert in Juda, nadat het tweestammenrijk uit de ballingschap is teruggekeerd naar hun land, naar Jeruzalem. Het is het boek van de terugkeer. Door Zacharia heen roept God de mensen op, zich met hart en ziel naar Hem om te keren. Want dan zien ze dat Hij ook naar hen kijkt, hen niet vergeet. Zacharia betekent JHWH, de God van het verbond, gedenkt.

Tijdbalk



Opbouw en scharnier

- Hfst. 1-6 nachtgezichten, nachtelijke visioenen: God waakt over zijn volk, bemoediging
- Hfst. 7-8 scharnier: God wil geen religiositeit, maar oprechtheid
- Hfst. 9-14 vergezichten, profetieën: over Jeruzalem, Jezus, het Loofhuttenfeest voor iedereen

Kernteksten

God, die oproept tot bekering ('Keer terug naar Mij, dan zal Ik naar jou terugkeren, zegt de Heer van de hemelse machten.' 1:3), belooft ook de hulp van zijn Geest: 'Dit is het woord van de Heer tot Zerubbabel: *Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse machten.*' (4:6) Daarbij moeten we opletten wat van God komt ('want wie veracht de dag van de kleine dingen?' 4:10). Tel je zegeningen.

Lijnen

Zacharia ziet Jezus

'Ik zal mijn dienaar sturen, de telg uit de stam van David... in één enkele dag zal Ik dit land reinigen van alle schuld.' (3:8,9)

'Juich Sion, je koning is in aantocht, nederig komt hij aanrijden op een ezel.' (9:9), zie Mat. 21:5.

'De mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet.' (10:2), zie Mat. 9:36.

'Ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver'. (11:12), zie Mat. 26:15.

'Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.' (13:7), zie Mat. 26:31.

Uitgelicht

Sjoef

Door het hele boek heen komt het Hebreeuwse woord sjoef voor: terugkeren, omkeren. Het volk keert terug naar Jeruzalem, en wordt opgeroepen terug te keren naar hun God. Ook God zelf keert terug. Naar Sion (8:3). En Hij keert zijn plan om: 'Ik heb mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wél te doen'. (8:15)

Religieus doen versus goede dingen doen

God is klaar met het vasten en roept op om goed te leven: 'Wanneer jullie in de vijfde en de zevende maand rouwen en vasten, nu al zeventig jaar lang, *doe je dat dan werkelijk voor Mij?*' (7:5) En: 'De

vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: *houd de vrede en waarheid in ere!*' (8:19)

Jeruzalem

Wat is de toekomst van Jeruzalem en wat betekent dit voor mij?

Niet één stad heeft zoveel bezetters gehad, maar God komt op voor zijn stad:

'Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven: Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen.' (12:1-3)

Jezus lijdt aan en in en voor de stad Jeruzalem:

'Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten.' (Luk. 19:41-43)

Spanning tussen bekering en belegering:

'Ik verzeker je: vanaf nu zul je Mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!' (Mat. 23:39)

God is trouw, Hij keert zich weer naar zijn stad. En andersom:

'Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem zal Ik vervullen met een Geest van mededogen en inkeer. Ze zullen weer naar Mij kijken, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weklagen als bij de rouw om een enig kind.' (12:10)

Jeruzalem wordt niet aan de kant geschoven als Jezus is gekomen. Het is niet de kerk in ruil voor Jeruzalem.

'Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.' (14:4)

'Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.' (Hand. 1:11-12)

De stad heeft als stad van God toekomst:

'Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem Ik het op voor Jeruzalem. Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten "Heilige berg". Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. (8:2-3, 22)

Vanuit Jeruzalem komt het heil naar de volken. Het boek Zacharia eindigt met de viering van het Loofhuttenfeest, het *feest zonder muren*. Jezus zegt op het Loofhuttenfeest:

'Laat wie dorst heeft bij mijn komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mijn geloof. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen.' (Joh. 7:37,38)

God laat niet los wat zijn hand begon. Zijn trouw en zijn Geest zijn ook voor mij!

Beeld



In hfst. 4 ziet Zacharia een zevenarmige kandelaar, een Menorah, met twee olijftakken waaruit voortdurend olijfolie stroomt. Dit is een teken van Gods Geest (zie kerntekst: Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn Geest). Dit beeld uit Zacharia is opgenomen in het wapen van Israël.